

Gardehusar nummer GH378736 (Gh for gardehusar )

Gardehusar regimentet i Næstved hvor jeg aftjente min værnepligt fra en af de første dage i november 1958 til en af de sidste dage i februar 1960, var i lighed med Dragonregimentet i Holstebro et panser regiment. Vi var det danske militærs knytnæve med bl.a. de 50 ton tunge kampvogne.



Gardehusar regimentet i Næstved havde også en hesteeskadron der primært var til opvisnings formål og førte an når de kongelige skulle eskorteres. Jeg har aldrig været i heste eskadronen men var udtaget i en særkommando, der uden heste deltog i indendørs arrangementer i Gallauniformer.

Gardehusar regimentet var kong Frederiks det 9. regiment, det vil bla. sige, at vi havde hans særlige opmærksomhed og hans deltagelse i arrangementer. Dertil bar vi hans "guld" monogram med kongekrone på vore skuldre når vi var i den almindelige udgangsuniform.

Når der skulle foregå noget særlig fint, kongens årlige nytårskur på Christiansborg eller når nye ambassadører skulle tiltræde havde kongehuset en særlig kommando, på en halv snes menige gardehusarere og en befalingsmand, alle i gallauniformer der stod direkte under kongens kommando. Det var en opgave der gik på skift og var normalt forbeholdt gardehusarere der stod foran hjemsendelse efter afsluttet tjeneste og det blev betragtet som en anerkendelse at blive udtaget til denne kommando, bla. krævede det en pletfri straffeattest.

Kort efter at jeg var uddannet som rekrut og rykkede op i dækningsstyrken skulle der en dag en kommando i



gallauniformer til tjeneste på Fredensborg slot, Jeg husker ikke den konkrete anledning,



men da bussen der skulle køre kommandoen derop var klar, var der én af de udtagne der ikke kunne komme i de lange støvler der hørte til gallauniformen. Så måtte der i en fart

udtages en anden, og det blev altså mig. Og fra den dag og resten af min soldatertid var jeg fast deltager i specialkommandoen.

Der hører sabel med til uniformsudstyret, ikke et gevær, så jeg må have fået et lynkursus i sabel eksercitse før afgang, for der skulle hilses med sabel på kongen. Som nævnt stod vi direkte under kong Frederiks kommando, så når vi var på plads var det kong Frederik den niende selv der skridtede kommandoen af, tjekkede at vi var ok.

En af de sidste gange før jeg blev hjemsendt var det voldsom vintervejr, men afsted skulle vi så det blev med en militær lastvogn med sneplov forrest.

Når vi var i tjeneste på Fredensborg slot var vor plads i den flotte kuppelsal hvor der var balkon hele vejen rundt. Og derfra kunne de tre prinsesser, jeg er på alder med dronning Margrete, holde øje med de flotte gardehusarer på gulvet og vi kunne holde øje med de smukke prinsesser.

Ved kongehusets traditionelle nytårskur på Christiansborg hvor alle landets prominente personer deltager i deres flotteste skrud, stod vi ved foden af trappen der fører op til festlokalerne ovenpå. Det var en udsøgt fornøjelse når en af de fine damer på vej op ad trappen kom til at træde op i den lange kjole så de måtte et par trin ned for ikke at falde, for slet ikke at tale om de gange hvor det lød som noget blev revet i stykker.

Min mor lovede mig en gang, at hvis jeg nogensinde skulle komme til at optræde tjenstlig i gallauniformen ville hun betale et farvefoto af mig, Et farvefoto var noget særligt dengang i 1960, -derfor har jeg det flotte foto.